

Evert Davelaar

1941 - 2020





*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je*

*Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt: ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Zeer verdrietig, maar vol bewondering voor de manier waarop hij in het leven stond, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze dappere vader en trotse opa

Evert Davelaar

Ederveen
2 december 1941

Groningen
9 april 2020

Hennie Davelaar - Vink

Hetty en Rob
Jeroen en Sandra
Laura

Bea en Marcel
Mandy
Lisa

Van Arckelweg 32
3927 BP Renswoude

Door de maatregelen rondom het Coronavirus is het niet mogelijk om een condoleance-avond te houden. Wel is er een onlinecondoleanceregister geopend. Wij stellen het op prijs als u hier een schriftelijke condoleance, maar ook een mooie herinnering aan Evert wilt achterlaten. Dit kan via: www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl/condoleance/evert-davelaar

De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 15 april om 14.00 uur. Deze vindt plaats in besloten kring. Wel is er de mogelijkheid om de dienst mee te beleven via de volgende link: www.terugkijkenopeenpassendafscheid.nl/Evert met als wachtwoord: ED